

Για τις μειώσεις μισθών στο δημόσιο

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Την ώρα που η κυβέρνηση ΝΔ ενισχύει το μεγάλο κεφάλαιο με πακτωλό δισεκατομμυρίων κρατικών ενισχύσεων και φοροαπαλλαγών οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα βιώνουν τις συνέπειες των αντιδραστικών ΠΝΠ της κυβέρνησης με τον πιο άγριο τρόπο. Οι απολύσεις υπερβαίνουν τις 115.000, δρομολογούνται αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις, η εντατικοποίηση και η τρομοκρατία στους χώρους δουλειάς είναι καθημερινό φαινόμενο.

Μέσα σε όλο αυτό αντεργατικό όργιο πυκνώνουν τα δημοσιεύματα και οι αναφορές για μείωση μισθών στο δημόσιο τομέα στο όνομα της «έκτακτης ανάγκης», των «αντοχών της οικονομίας», στο «όλοι μαζί» για να βγούμε από την κρίση. Μόνο που και αυτή τη φορά δεν είμαστε όλοι μαζί, δεν θα την πληρώσουμε όλοι μαζί. Άλλωστε το έκαναν ξεκάθαρο σε κοινή τους ανακοίνωση οι υπουργοί εργοδοσίας, οικονομίας και ανάπτυξης του κεφαλαίου ότι οι εργαζόμενοι χρειάζεται να επιδείξουν «προσαρμογή στο δύσκολο εργασιακό περιβάλλον, με αντοχή και υπομονή», με «αίσθημα ατομικής ευθύνης, νηφαλιότητα, ψυχραιμία»! Δηλαδή, καλούν τους εργαζόμενους να βάλουν πλάτη, να ματώσουν ξανά εν μέσω πανδημίας, την ώρα που το μεγάλο κεφάλαιο απολαμβάνει πακτωλό δισεκατομμυρίων. Με το πρόσχημα της «έκτακτης ανάγκης» θέλουν να τρέξουν αντεργατικά μέτρα που ήταν στην ατζέντα του ΣΕΒ και δεν θα είναι προσωρινά αλλά ήρθαν για να μείνουν!

Δεν μένουμε σιωπηλοί!

Ούτε βήμα πίσω από τις σύγχρονες ανάγκες μας!

Δεν θα επιτρέψουμε να βάλουν χέρι στα εργατικά δικαιώματα με αφορμή την πανδημία που ανέδειξε για άλλη μια φορά την γύμνια του συστήματος της «ανταγωνιστικότητας», των «ίσων ευκαιριών». Ποιος έχει πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας και ποιος όχι, ποιος την πληρώνει και ποιος συνεχίζει να κερδίζει.

Η σύγκριση του δημόσιου με τον ιδιωτικό τομέα που ήδη υφίσταται τις οικονομικές συνέπειες στοχεύει μεταξύ άλλων και στην ενεργοποίηση του κοινωνικού αυτοματισμού. Οι εργαζόμενοι του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα έχουν τα ίδια προβλήματα, τις ίδιες αγωνίες, τον ίδιο εχθρό!

Δεν δεχόμαστε οι συνάδελφοι να χαρακτηρίζονται ως μη παρέχοντες εργασία εν μέσω πανδημίας όταν πρέπει να ληφθούν όλα τα μέτρα κατά της διασποράς του «νέου» ιού (αποφυγή συγχρωτισμού, επαφής με το κοινό, προστασία ευπαθών ομάδων κλπ)

Η Δημοσιουπαλληλική Ενότητα καλεί τους συναδέλφους τις κρίσιμες αυτές στιγμές που όλοι ζούμε, κανένας να μη φοβηθεί και νιώσει μόνος του. Αυτές τις ώρες περισσότερο από κάθε άλλη φορά έχουμε ανάγκη ο ένας τον άλλο. Έχουμε ανάγκη την οργάνωση και συσπείρωση. Τη στήριξη, την αλληλεγγύη και τη συμπάρασταση. Υπάρχει το ταξικό κίνημα, το Π.Α.ΜΕ. Ερχόμαστε σε επαφή με τη Δημοσιουπαλληλική Ενότητα, καταγγέλλουμε κάθε αυθαιρεσία, κάθε πρόβλημα που αντιμετωίζουμε.

Γαλατιανός Στέλιος 6944 314178,
Καραμπίδου Βούλα 6941416874,
Email: pame.efkathess@hotmail.com

Καλούμε τους συναδέλφους να μην ανεχτούν η πανδημία του κορωνοϊού να γίνει οδοστρωτήρας αντεργατικών ρυθμίσεων.

Καμία μείωση μισθού καμία απόλυση (συμβασιούχων, ωφελούμενων κλπ.).

ΤΩΡΑ μαζικές προσλήψεις στην Υγεία.